

# Getuigenis seksueel misbruik in sport

Zoals vele meisjes heb ik altijd gedroomd van een eigen paard, maar thuis was dat niet mogelijk. Ik ben uiteindelijk bij een eigenaar terechtgekomen. Hij was bestuurslid in de club en had verschillende sportpaarden. Hij was in het bezit van alles waar ik altijd van gedroomd had. Ik wilde ruiter worden. Maar mijn droom veranderde al snel in een hel. Ik was minderjarig en werd seksueel misbruikt door hem. Hij was 42 jaar ouder, dominant en manipulatief. Jaren gingen voorbij dat ik niets durfde zeggen of geen uitweg zag. Toen ik uiteindelijk de moed had gevonden om weg te gaan, kwamen er gewoon nieuwe meisjes. Alles leek zich te herhalen. Het voelde als mijn plicht om hen te beschermen en toch te spreken. Ik werd niet altijd geloofd binnen de ruitersclub en nog steeds niet. Ondertussen heeft mijn vader bekend en is hij veroordeeld, maar hij is nog steeds vrij. De zaak zit in hoger beroep. Als alles is afgerond, heeft de gerechtelijke procedure meer dan 3 jaar geduurd.

Gelukkig kon ik binnen de club terecht bij mensen en werd ik gesteund, maar vaak werd ik ook anders behandeld. Ik werd op een andere manier benaderd of zelfs uitgelachen. Mijn vader heeft er alles aan gedaan om mij weg te pesten en mensen tegen elkaar op te zetten. Hij heeft een lid zover gekregen om een verklaring tegen mij te gaan afleggen. Daarbij heeft hij ook verhinderd dat mensen die voor mij konden getuigen, hiertoe de kans niet hebben gekregen. Hiervan was ik zelfs niet op de hoogte.

Op dit moment rijdt er nog steeds een meisje paarden van hem, terwijl haar ouders op de hoogte zijn van de feiten. Ik heb er alles aan gedaan om de meisjes te beschermen, maar dat is misschien nog niet genoeg.

Mijn vader is ondertussen uit de club gestemd door de leden. Op de laatste vergadering heeft hij nog rustig een pintje gedronken. Hij deed alsof er niets aan de hand was. In zijn aanwezigheid heb ik op het einde kort mijn verhaal gedaan. Die kans had ik ervoor nooit gehad. Zelfs daarna kwam er geen reactie van hem.

Ik ben tot op de dag van vandaag nog steeds lid. Ik vind dat ik het recht heb om daar te zijn ook al vind ik dit nog steeds moeilijk. Op dit moment rijd ik nog amper paard. Ik heb er steeds minder plezier aan hoewel het altijd mijn grote droom is geweest. Ik heb nu ook andere dromen.

Sara Eerdeken

Ben je zelf slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag of ben je hiervan getuige geweest? Neem contact op met iemand die je kan vertrouwen of een hulporganisatie. Je kan altijd terecht bij de hulpverleners van 1712 via telefoon, mail en de chat. Meer informatie: <https://1712.be/nl>.

Binnen de sport vind je alle informatie over de verschillende hulp- en meldkanalen op onze website: <https://www.ethischsporten.be/aanbod/case-ondersteuning/>.